



Hierbij een kort en bondig jaaroverzicht van Stichting Geloof in Groningen. Het is een samenvatting van de bijzondere gebeurtenissen en activiteiten van het afgelopen jaar.

1 Start van het werk

We begonnen 2023 met lege handen, maar wel met een belofte. God zou naar Zijn rijkdom voorzien in alles wat we nodig hebben. Hij heeft Zijn beloften waargemaakt.

2 Voedseluitdeling & communityvorming

- We deelden voedsel uit en mochten veel mensen verwelkomen en helpen op de boerderij.
- De boerderij en schuur werden/worden gerenoveerd; tot in detail een groot getuigenis van Gods timing en netwerk!



4 Bijbelcursussen en groeigroep

- Tweewekelijkse cursussen 'Ontdek de Bijbel' zijn gestart. Zowel een avondgroep als een ochtendgroep met prachtige nog-niet- en jonggelovige deelnemers.
- Een groeigroep van christenen -die niet zijn aangesloten bij een kerkelijke gemeente- komt tweewekelijks samen in onze huiskamer. Samen groeien we in de genade en kennis van de Heere Jezus.



3 Jeugdwerk

- Een maandelijkse Kinder Bijbel Club is gestart, waarbij we van 2 naar 20 kinderen zijn gegaan. Het wordt geleid door een team jonge mensen onder leiding van Joëlle (15).
- Regelmatig organiseerden we jongerenactiviteiten. Ook ondersteunden we bij interkerkelijke jeugdevenementen.
- Een mooie Vakantie Bijbel Club voor kinderen en tieners werd georganiseerd gedurende een week in de zomervakantie, met gemiddeld rond de 40 kinderen, 20 tieners en een super enthousiaste groep werkers.

5 Team

- Het vrijwilligersteam groeide van 0 naar maar liefst 27 enthousiaste medewerkers.
- Het Stichtingsbestuur breidde uit met 2 gepassioneerde mannen en er is een raad van Advies gevormd.
- Per 2024 start Bram Koerts met Geloof in Pekela, dit vanuit Stichting Werkers in de Wijngaard. Vanuit Stichting Geloof in Groningen werken we met hem samen en bieden we hem begeleiding aan.

6 Inspiratiebijeenkomsten en Harvest-meetings

- Een serie van drie inspiratiebijeenkomsten werd georganiseerd in Oldambt en Thesinge om christenen toe te rusten voor missionair werk.
- Er werden drie 'Harvest-meetings' gehouden om werkers in de oogst te bemoedigen, aan elkaar te verbinden en met elkaar te delen wat we God zien doen in onze omgeving.



7 Gebed en voorzieningen

- Er werd in de eerste week van 2024 een gebedsmoment gehouden. Daarin dankten we de Heere voor de cursusruimte, het kantoor en het sanitair, dat in 2023 gerealiseerd is in het zalencomplex in de voormalige graanschuur. Onze wens is dat deze plek, waar vroeger de graanoogst is binnengebracht, in de komende tijd de oogst voor de Heere Jezus binnengehaald mag worden. Bert opende dit deel van het centrum met woorden uit Psalm 72.
- Een speciale vermelding hierbij voor Klaas Jongbloed en zijn vriend Hans van Rijn, die dit voor God hebben gerealiseerd.
- Er loopt momenteel een fondsweringsactie voor de renovatie van het dak, met vertrouwen dat ook hiervoor zal worden gezorgd.



Kortom: 2023, ons eerste jaar in Noordoost-Groningen, was een inspirerend jaar met een rijke, eerste zegen! Met goede moed gaan we 2024 in, omdat God die ons tot dit werk geroepen heeft, getrouw is, Hij zal het doen. Als Zijn dienaren hopen we ook in 2024 weer verder te bouwen in Gods Koninkrijk.